

Het is weer maandag en dus stap ik graag door weer en wind naar Samen Divers.

Ik ben hier eigenlijk eerder toevallig verzeild omdat ik in een artikel in een of ander Oostends huis-aan-huis-blad gelezen had dat er vrijwilligers gezocht werden om te helpen bij Babelbox, een initiatief om anderstaligen beter Nederlands te leren.

En dat heb ik ook 1 keer gedaan, maar mijn geduld is duidelijk te beperkt om niet-homogene groepen anderstaligen te begeleiden. Ik heb dan mijn diensten aangeboden om bij 'iets' anders te helpen, zo kwam ik bij het Onthaal terecht.

Dat doe ik met veel plezier want ik leer elke keer iets bij.

Naast de elektriciteits-, water- en gasproblemen oplossen komen er heel wat zaken boven waar ik nog nooit mee geconfronteerd werd en dus boeiend om oplossingen te zoeken : gezinsherenigingen, documenten voor allerlei Belgische organisaties die moeten ingevuld worden, naturalisaties, problemen met huizen en verzekering, aktes, enz.

Ook contact met mensen van diverse culturen en talen maakt het zo interessant : met een lach en een beetje taalgevoel begrijpen we mekaar.

Dank zij de hulp van fantastische 'collega's' uiteraard. Hun kennis en kunde is duidelijk : niet alleen wanneer het om 'het werk' gaat maar ook hoe mensen het best aangepakt worden.

En dan zwijg ik nog van de eigen gebakken taarten en cakes. Dit is echt het soort organisaties dat leven in de stad voor iedereen aangenamer en beter kan maken en fier dat ik er als vrijwilliger deel van kan uitmaken.

Maria